

BURENDAGEN 2019 IN OFFENBEEK

Op zaterdag 28 september was er volop activiteit in Offenbeek in het kader van Nationale Burendag. Maar liefst 8 buurten deden mee. Contacten werden gelegd en versterkt door gezellig samen met en voor de buurt bezig te zijn.

In de voorbereidingsfase werden er door verschillende buurten plannen en ontwerpen gemaakt om de buurt te verfraaien of verbeteren, hierbij met raad en daad bijgestaan door Jeanette Haverkort en de buitendienst van de gemeente Beesel. In het kader van duurzaamheid werden hierbij ook vrijgekomen materialen van de Hazenkamp hergebruikt.

De kartrekkers werden bij de organisatie ondersteund door projectgroep Veur Óffebek van Kernoverleg Offenbeek. Dankzij aantrekkelijke kortingsregelingen van Jan Linders, Slagerij Franssen en Welkoop, een sponsoractie van Jo's ijsalon en bijdragen door Kernoverleg Offenbeek en het Oranjefonds was het een laagdrempelig gebeuren zodat iedereen mee kon doen.

Kernoverleg Offenbeek steunt Nationale Burendag van harte, omdat het een sterke stimulans geeft aan de saamhorigheid en leefbaarheid van onze dorpskern. Wilt u op 22 september 2020 ook meedoen met uw buurt of straat? Neem dan contact op met Kernoverleg Offenbeek.

1e deel St. Annastraat/Dr. Nolensstraat

We begonnen om 13 uur in het Anker. Terwijl de kinderen voorgedrukte Burendag T-shirts met textielstiften kleurden, werden er verse wafels gebakken. Na de koffie/thee of limonade met wafels en/of vlaai werden we in groepen ingedeeld voor de oud-Hollandse spellenmiddag. Vier op een rij, mens erger je niet, blikgooien, sjoelen, ringwerpen en bibberspiraal. Iedereen beleefde er plezier aan. De ANNO beker werd gewonnen door de groep van Milo en Vince.

In de pauzes en tussen de regenbuien door konden de kinderen zich uitleven op het springkussen. Het was helemaal feest toen Jo's ijskar langskwam. Daarna konden we genieten van een goed verzorgde BBQ met producten van JanLinders. Het kampvuur werd aangestoken en er werden marshmallows geroosterd.

We kunnen weer terugkijken op een geslaagde Burendag. Iedereen bedankt dat jullie gekomen zijn. Een speciaal woord van dank aan het enthousiaste team dat deze dag heeft georganiseerd.

Petra Jacobs

St. Annastraat

Met als missie „zinnvolle buurtbeleving in verbondenheid met elkaar”, startte een groepje enthousiaste buurtbewoners met de organisatie van burendag 2019.

Liefst 60% van de buurtbewoners reageerde positief op de uitnodiging.

Enkelen moesten helaas verstek laten gaan doch gaven aan er de volgende keer zeker bij te willen zijn!

Het begon, ´s ochtends nog droog (wel veel wind), met het opbouwen van de burendag. Op het pleintje in de buurt werd een tent geplaatst en ingericht met banken en tafels.

Kant en klare en deels nog in elkaar te zetten vogelhuisjes, door cliënten van een zorgboerderij grotendeels op maat gemaakt. Hamers, schroeven, spijkers, schilder- en tekenmateriaal enz., alles wat nodig was, werd aangesleept.

Buiten werd het pleintje nog geïnspecteerd op ongewenste troep. Niets aan de hand!

Om twee uur aanvang feest, voor sommigen eventjes de kat uit de boom kijkend, hier en daar verkennende ontmoetingspraatjes, met elkaar genietend van de zelf meegebrachte koffie en natuurlijk van door de werkgroep gemaakt lekkers: gebak, vlaai, cake, etc.

Na een korte toelichting op het dagprogramma werden bouwpakketten samengesteld en werd gestart met meten, boren, timmeren, zagen, schilderen, tekenen, elkaars werkstukjes bewonderen enz. enz. Tussendoor nauwelijks tijd voor een drankje of pauze. Lachende buurtkinderen die „na gedane arbeid binnen”, ook wel weer graag op het pleintje wilden spelen en daar werden verrast door Dennis Lemmen met heerlijk en gratis ijs uit zijn mooie mobiele „Italiaanse ijssalon”.

Een mooi gebaar en verrassing van Kernoverleg Offenbeek naar onze buurt!!

Tegen de avond werd in de tent plaats gemaakt voor het door de plaatselijke slager geleverde barbecue buffet met allerlei toebehoren, genoeg, voor elk wat wils en vooral super lekker! Na het avondeten werd het voor de allerkleinsten geleidelijk aan „bedtijd”.

De vogelhuisjes gingen natuurlijk mee naar huis en gaan hun plek in ieders tuin krijgen.

Verder worden de komende tijd nog enkele vogelhuisjes en het insectenhotel op enkele openbare plaatsen in de buurt gemonteerd.

Tot ongeveer 21.00 uur werd het feest vrolijk voortgezet onder het genot van een of meerdere, al dan niet, alcoholische drankjes.

Al met al, burendag buurt „Annastraat Pannesjop” was TOP!

En zeker zo belangrijk !!!!; nieuwe kandidaten voor de werkgroep zegden spontaan toe graag mee te willen werken aan de missie: “zinnvolle buurtbeleving in verbondenheid met elkaar” .

Wat de werkgroep betreft wordt de tent volgend jaar dan ook opnieuw opgezet!!!!

Beukelstraat/Panneoven

Ons motto was gezellig samenzijn. Dit is zeker gelukt!

Ondanks regen en wind lukte het met vele helpende handen van bewoners van Beukelstraat en Panneoven om de tent op te bouwen en parasols, tafels en bloembakken te plaatsen om zo een gezellige plek te creëren.

De buurtgenoten druppelden vanaf 11.00 uur binnen met hun eigen stoel, drinkbeker, bord en bestek. Iedereen werd ontvangen met koffie/thee en wafels terwijl ze luisterden naar en meezongen met de gezellige accordeonmuziek van Clown Rob. Rond het middaguur werd er warme soep geserveerd en een lekkere lunch. Daarna werden we verrast door de tuktuk van Jo's ijsalon, jong en oud genoot van een lekker bolletje ijs.

Na deze wederom geslaagde burendag werd er gezamenlijk opgeruimd en uit de vele positieve reacties blijkt dat iedereen een gezellige dag heeft gehad.

Iedereen bedankt voor de aanwezigheid, we doen dit gewoon samen! Daarnaast ook een woord van dank aan Karin Oijen en Brigitta en Cor van Mil, het personeel van Jan Linders en Douwe Egberts/Oranjefonds voor de ondersteuning.

Marij Stroeken, Christien Lankes, Rina Holterman, Truus Kessels

Burgemeester Ritzerlaan/Offenbeckerhof

Zaterdag 28 september namen wij deel aan de Nationale Burendag 2019.

Heel wat uurtjes aan voorbereiding zaten er ondertussen op en de dag kon beginnen!

Burgemeester Ritzerlaan kwam samen met de bewoners van Offenbeckerhof.... "Jong ontmoet oud en Oud ontmoet jong" was onze slogan deze dag.

We startten de middag met een overheerlijk bolletje ijs en koffie, thee met vlaai, waarbij er gezellig gekletst werd en iedereen kennis met elkaar kon maken. De hele middag stond er voor de kinderen een springkussen en een knutseltafel. Daarnaast stonden er verschillende oud Hollandse spellen waarvan iedereen met elkaar gebruik kon maken.

De sfeer zat er goed in.

's Avonds hadden we een frietwagen ter plaatse, waar iedereen gesmuld heeft van overheerlijke friet en een snack! Daarna hebben we nog gezellig nageborreld.

Wij kijken terug op een geslaagde dag vol gezelligheid!

Lindenlaan

Op zaterdag 28 september zijn we als Lindenburen weer gezellig onder elkaar. We starten met een kopje koffie, thee of limonade en proeven van drie heerlijke taarten. We maken groepjes met een gelijke verdeling over de leeftijdscategorieën: 0-20 / 21-50 / 51-100 jaar. Zo kan je trots zijn: dat je nèt niet in de 3^e categorie valt. Of blij: dat mama in jouw groepje zit.

Samen timmer je een vogelhuisje in elkaar, verft het, speelt spelletjes, maakt een vogelnaambordje, vouwt een vliegtuigje en doet de vogelquiz. Een prachtige mix van alle leeftijden loopt gemoedelijk langs verschillende adressen in de straat. En dan komt er ineens een knaloranje ijscokarretje in de straat. Heerlijk genieten van Jo's ijs: bedankt.

's Avonds neemt iedereen zijn zelfgemaakte eten mee naar de BBQ: groentesoep, Chinese tomatensoep, stokbrood, zachte bolletjes, huzarensalade, macaronisalade, wortelsalade, zalmzalade, fruitsalade, abrikozen, komkommer, tomaatjes. Het vlees is gesponsord door Kernoverleg Offenbeek, heel erg bedankt. Nu nog even naborrelen: wat hadden we een leuke dag samen!

Kale Plak

Op zaterdag 28 september bruisde het op de Kale Plak van de activiteiten in het kader van Nationale Burendag. Net als vorig jaar was er weer een open inloop met het inmiddels fameuze zelfgemaakte gebak. Ook werd er naar hartenlust geschilderd, getekend, geschminkt, glitter tattoos gemaakt, gesjoeld en gesprongen op een vrolijk springkussen. Als blijvend aandenken werd er door jong en oud samen een kleurrijke hinkelbaan gemozaïekt, waarbij o.a. materiaal uit de Hazenkamp werd hergebruikt. Verder was er een speciale plek ingericht met o.a. infomateriaal over de buurtpreventie whatsappgroep en een Ideeënbus. Er werd kennisgemaakt met nieuwe buurtbewoners en contacten werden hernieuwd of versterkt. De dag werd afgesloten met een gezellige en lekkere BBQ, waarna met vereende krachten het centrale ontmoetingspunt werd afgebroken en alles werd opgeruimd.

Dankzij de inspanningen, het enthousiasme en de samenwerking van een grote groep buurtbewoners was het een zeer geslaagde burendag. Buurt Kale Plak verheugt zich al op burendag 2020!

Prins Clausstraat

Na een introductie door Theo Geerlings opende Marcel Roelofs (wethouder en tevens dorpskoning van de schutterij) de burendag en heette iedereen welkom. Vervolgens onthulde hij het participatiepaaltje bij ons perkje, het centrale ontmoetingspunt van onze straat. Hij bracht ook lekkere taart mee, die werd aangesneden samen met de aanwezige kinderen. Dus: smullen maar! Hierna volgde een heel gezellig samenzijn met heerlijke hapjes, veelal gemaakt door dames uit de straat en ook was er vlaai, soep en broodjes. Verder werden er vogelhuisjes beschilderd door en voor de buurt en het perkje werd verfraaid met een mooie bloembak, geschonken door straatgenoot Eric Brommer.

Dit alles ondanks het minder mooie weer. Samen waren we het erover eens dat deze burendag voor herhaling vatbaar was.

Snavelbies

Na enkele weken van voorbereiding werden in de week voorafgaand aan burendag al de nodige werkzaamheden uitgevoerd. Op zondag 22 September werd namelijk letterlijk de schop in de grond gestoken om enkele vierkante meters grond te verplaatsen. Met hulp van verschillende buurtbewoners werd een terrasje aangelegd om onze nieuwe picknicktafel op te zetten. De speeltuin in onze straat is het centrale ontmoetingspunt voor jong en oud. Een echte zitgelegenheid was echter nog niet voorhanden, vandaar de keuze om hier ruimte voor te maken. Nu kunnen ouders met hun kinderen en buurtbewoners die een praatje willen maken samen hiervan gebruik maken. Daar de weersvoorspellingen voor burendag niet zo gunstig waren en er voldoende hulp aanwezig was in de speeltuin werd besloten ook de picknicktafel alvast in elkaar te zetten. In het zonnetje werd deze meteen uitgeprobeerd. Een gezellig samenzijn!

Een week later was de organisatie van het buurtfeest alweer vroeg op de straat te vinden om het springkussen en de feesttent op te bouwen. Het terrasje werd omgebouwd tot dansvloer en de picknicktafel kreeg een prominente plaats voor in de tent. Ideaal voor de kinderen die hier in de middag mooie maskers aan hebben geknutseld, terwijl de papa's, mama's en overige buurtgenoten konden genieten van zelfgemaakte wafeltjes, vlaaien en lekkere koffie. Langzaam kwam het buurtfeest op gang. Rond drie uur werden we verrast door de mooie ijswagen van Jo's ijssalon. Dennis kwam om iedere buurtbewoner een lekker ijsje aan te bieden. Tussen de buien door werd er volop gesprongen en gedanst in de tent.

Tegen etenstijd werd het wat drukker en verzamelden zich meer buurtbewoners in de speeltuin. De picknicktafel werd opgeruimd en omgetoverd tot eettafel. Een extra tafel met banken werd in de tent geplaatst zodat er plaats genoeg was voor iedereen. De frietwagen, opgesteld aan de ingang van de speeltuin, zorgde ervoor dat iedereen werd voorzien van een lekkere puntzak friet en een snack. Op en top gezelligheid! De jonge kinderen, inmiddels moe van een hele dag samen buitenspelen en springen, werden naar bed gebracht, maar het feest in de tent was nog lang niet afgelopen. Onder het genot van een drankje en muziek werden contacten gelegd. Een speciaal optreden van de Ruiverse Toppers maakte de avond compleet. De stemming kwam er goed in. Samen zingen en lachen: een Snavelbiesfeestje om niet meer te vergeten.